

YFMA Themadag #1

De Wereld

Na het kennismakingsweekend in Utrecht werden we als academici op een zaterdagmorgen verwacht in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Na een kopje koffie en iedereen die ik heb leren kennen tijdens het weekend weer de hand te hebben geschud ging Martijn van der Linden iets vertellen over 'het geld'.

Martijn is promovendus aan de TU Delft en heeft in de eerste jaren na zijn studie zijn werk gemaakt van het speculeren op de beurs. Hij zat samen met wat vrienden in een huis in de Zwitserse bergen waar ze hun geld probeerden te verdienen met een beetje profiteren van de schommelingen die de beurs die dag maakte. Kopen op het moment dat "het lijntje" laag stond en verkopen wanneer deze weer een stukje klom. Dit klinkt in eerste instantie als de ideale baan maar Martijn vertelde dat dit "makkelijke" geld verdienen toch geen voldoening gaf. Wanneer elke dag draait om getallen, cijfers en eigenlijk alleen maar om een + of een – geeft dat jezelf weinig waarde naast het geld.

Toen ging Martijn uitleggen wat geld nu precies was. Geld is eigenlijk niets meer en niets minder dan een IOU zoals je die in de films van Dumb en Dumber zag. Geld=schuld=afpraak. Geld wordt hoofdzakelijk gebruikt als ruilmiddel, rekeneenheid, op-pot-middel. Een simpel voorbeeld is; ik krijg van jou 10 kg schol, en jij krijgt van mij een briefje waarop je €10,- schuld hebt bij iemand anders, meestal een bank. 5% van het totale geld dat in Nederland rond gaat is uitgegeven door de overheid en 95% wordt "gemaakt" door banken door schulden naar elkaar te maken. Wanneer een (Zuid-Europese) bank zijn afspraak (schuld) niet nakomt zijn natuurlijk de rapen gaar.

In het korte vragenronde kwam nog kort alternatieve betaalmiddelen aan bod zoals de bit-coins enzo, maar al snel stapten we op de fiets om de Nederlandse geschiedenis van geld en eten te achterhalen. Melissa Marijnen nam ons mee naar het eerst VOC-kantoor waar Nederland marktleider werd op het gebied van import en export van eten en goederen. De chinese buurt, haring eten aan de Amstel en de Albert Cuyp-markt werden aangedaan om te laten zien waar ons eten nu echt vandaan komt.

Na een lekkere lunch ging de middag vooral over cacao en de chocolade die daarvan gemaakt werd. Twee Nederlandse bedrijven deden uitleg over hun bedrijfsvoering. De één heel kleinschalig en op ambachtelijke manier en de ander heel grootschalig en marktleider. Het verschil in die twee was goed te proeven in de chocolade die ze allebei mee hadden genomen. De afronding van de middag ging vooral heel snel maar gelukkig was er nog tijd om na te praten doordat we met veel YFM'ers in een heel bijzonder restaurant/strandtent/zeecontainer/loods-achtig iets wat zijn gaan eten en drinken.

Kortom een bijzondere en leerzame eerste YFMA-themadag. Volgende week zaterdag themadag 2 in Eindhoven waar de carnavals-rook nog wel zal hangen. Snel meer!